

SAMEN NAAR DE BRON



Lourdesreis met KWB en Femma

met de trein van 15 juli tot en met 21 juli 2016,
met het vliegtuig van 15 tot en met 22 juli 2016,
met het vliegtuig van 18 tot en met 22 juli 2016
met de autocar van 10 tot en met 19 juli 2016.
Info en inschrijvingen op donderdag 28 januari
a.s. tussen 19 en 21 uur in het zaaltje naast de
ingang van de Don Boscokerk.

Evangelie lezen Parabels en gelijkenissen

3 vormingsavonden

- donderdag 4 februari 2016
- donderdag 18 februari 2016
- donderdag 3 maart 2016,
telkens van 20 tot 22 uur in 'Ons Huis'

Parabels en gelijkenissen blijven in ons geheugen vastgeankerend: de verloren zoon, de talenten, het mosterdzaadje, de barmhartige Samaritaan, de onvruchtbare vijgenboom, de werkers van het elfde uur, de zaaier, de boer die slaapt, ...
Ze sluiten aan bij de leefwereld van de mensen aan wie ze verteld werden. En vandaag zijn ze voor velen nog steeds herkenbaar.

We lezen ze samen en gaan zo in gesprek met elkaar over ons geloof.

Inschrijven a.u.b. vóór 30 januari:
secretariaat@terekenparochie.be of 03 776 11 07

3e zondag door het jaar c - 24 januari 2016



Lied

1. De vreug- de voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons ge - schiedt.
God roept zijn Naam o - ver ons uit
en wekt in ons het lied.

*Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?*

*Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood dat Gij ons breekt.*

Welkom

Al eeuwen lang spreekt God zijn Woord van liefde tot de mensen. Jezus beluisterde dat Woord in de teksten van de profeet Jesaja. Wij horen over Jezus nu nog steeds in de evangelies. In al die woorden vertelt God ons dat Hij van ons houdt en dat Hij bij ons wil zijn in alle omstandigheden.

Vandaag zijn hier de kinderen, die hier enkele weken geleden gezegd hebben dat zij vrienden van Jezus willen zijn en dat zij op 5 mei hun eerste communie willen doen.
Een van hen, Layah, wordt in deze viering gedoopt.



Benefietconcert

Armoede in eigen buurt

Zondag 21 februari 2016 om 15u
Sint-Jozefkerk, Tereken

Met medewerking van:
Violiste Luna De Mol
Meisjeskoor Gynaika en Koritsia
o.l.v. Annelies De Kimpe
Jeugdensemble De Kunstvrienden
o.l.v. Johan De Ienheer
Organist Christophe Bursens
Hoornensemble
Trompet André Wauters
Woord Leerlingen Villa Da Vinci

Na het concert wordt u een drankje aangeboden
aan een vrije bijdrage

Inkom: €10 VVK: €8 -20j: €6
VVK: Parochiesecretariaat 03 776 11 07 of
Lieve Van Driessen (lieve.vandriessen@telenet.be)
0479 50 77 04

Bidden om Gods nabijheid

God, wees met liefde en zorg aanwezig bij de kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie en bij hun familie. Wees aanwezig in onze gemeenschap, opdat wij open en gastvrij zijn voor hen. Zend uw Geest over ons in deze viering, opdat wij uw Woord beluisteren en ervan kunnen leven. Amen.

Loflied



Gebed

God van Liefde,
in uw naam zijn wij hier bij elkaar.
Spreek tot ons uw Woord van leven.
Wijs ons de weg om mensen te worden
met een open oog voor elkaar,
met handen die bereid zijn om te helpen,
met een stem die opkomt voor rechtvaardigheid
en met een hart waarin ruimte is
voor de mens naast ons. Amen.

Inleiding op de lezingen

Beide lezingen vertellen hoe in de geloofsgemeenschap wordt voorgelezen uit het Boek van God. Eerst is het de profeet Nehemia. Daarna leest Jezus uit de boekrol van de profeet Jesaja. Hij herkent er zijn levensopdracht in.

Eerste lezing Neh. 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Orgel

Tijd voor de kinderen

Evangelie Lc. 1, 1-4; 4, 14-21



Moge het vruchtbaar blijken
in ons leven van elke dag,
en zijn uitwerking hebben
op heel ons doen en laten.
Amen.

Lied



*Wat kiemt en groeit, 't begin is klein
en niemand hoeft volmaakt te zijn.
Wie als een kind zo wijs kan zijn,
leeft in Gods ogen prachtig.*

*Hier mogen zijn in dankbaarheid,
in vriendschap en verbondenheid.
Gezien, bemind en sinds altijd,
gekend bij onze namen.*

*Refrein:
Als deel van Gods grote plan,
Ervaren wat hoop en liefde kan,
Want leven in 't voetspoor van
Zijn zoon brengt ons hier samen.*

Mededelingen

Zending en zegen

Orgel

Volgende zondag, 31 januari 2016 om 10 u. 30

Lichtmisviering

met zegen voor alle aanwezige kinderen,
o.a. de dopelingen van het voorbije jaar.

En na de viering pannenkoeken voor iedereen.

Voorbeden

Zegen, God, de liefde die in mensen leeft,
de trouw van allen die elkaar liefhebben,
de zorg van ouders voor hun kinderen,
de vriendschap die mensen bemoedigt
en kracht geeft.

Zegen hen, die zo in liefde mogen samen zijn
dat ook anderen erdoor worden gedragen.



Zegen, God, onze zorg voor mensen,
onze inzet voor anderen,
onze bekommernis om het lot van wie lijden,
ons nabij zijn bij allen die alleen staan.
Geef dat uw evangelisch Woord
ook gestalte krijgt in ons.

Keer U, God, naar ons toe ...

Zegen, God, de kinderen die dit jaar
hun eerste communie zullen doen,
zegen hun ouders, broers en zussen,
zegen hun leerkrachten op school,
zegen allen die met hen meelevens.
Kom in hun en ons leven als God van liefde.

Keer U, God, naar ons toe ...

Zegen ons, God, wanneer wij elkaar beschermen,
wanneer we op een positieve manier richting geven
aan elkaars leven,
wanneer we in nood elkaar de hand reiken,
wanneer we vandaag moeten beslissen
over het leven van morgen.
Geef ons uw toekomst.

Keer U, God, naar ons toe ...

Slotgebed

God van alle leven,
uw Woord, hier gesproken,
heeft ons goed gedaan,
het heeft ons gesterkt en bemoedigd.

Doopsel van Layah

*Belofte van ouders, meter en peter
Engagement van de gemeenschap*

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God een goede Vader is,
die alles gemaakt heeft
op aarde en in de lucht,
om ons blij te maken.

Ik geloof in de Vader.

Ik geloof dat onze vriend Jezus
de zoon van God is,
en dat Hij ons leerde
dat wij steeds vrienden moeten zijn
voor elkaar.

Ik geloof in Jezus.

Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt
om goede en lieve mensen te worden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof dat het goed is om samen te komen
en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden
rond de tafel van de Heer.

Ik geloof in heilige kerk.

Ik geloof dat wij na ons leven op de aarde,
voor altijd zullen verder leven bij de Vader.

Ik geloof in het eeuwig leven.

*Doopsel met water
Zalving met chrisma
Aansteken van de doopkaars*



Offerande

Gebed over de gaven

Laat Jezus vandaag opnieuw
dit brood met ons breken, God,
en deze wijn met ons delen.
En laten wij, in dit gebaar
van verbondenheid en vriendschap,
de kracht vinden
om in zijn voetsporen te gaan
en ook ons leven te breken
en te delen met de mensen die het nodig hebben.
Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Vader in de hemel,
wij danken u voor het brood van elke dag,
voor onze thuis met ouders, broers en zussen,
voor de meesters en de juffen op school,
voor de mensen in deze geloofsgemeenschap,
voor de kinderen in ons midden,
voor alle vrienden om ons heen.

**Wij danken u voor de vele goede mensen,
hun glimlach en hun goede zorgen.
In hen komt Gij ons nabij
en gaat Gij met ons mee.**

Wij danken u voor de mooie wereld
waarin we leven:
de bloemen en de vogels, de bossen en de bergen,
zoveel goedheid en zoveel gaven.

**Omdat Gij zo goed zijt,
willen we u danken met Jezus,
die ons hier als vrienden samenbrengt,
en wij zingen met deze woorden:**

Heilig ...

Goede Vader,
bijzonder danken we u voor Jezus, uw Zoon.
Hij heeft zieken genezen
en Hij liet kinderen bij zich komen.
Waar Hij voorbijging, kwam er vreugde.

**Hij bracht het goede nieuws dat Gij, God,
onze Vader zijt,
dat alle mensen uw kinderen zijn.
Waar Hij spreekt, worden mensen broeders.**

Hij heeft zijn vrienden uitgenodigd aan tafel
om levend brood voor hen te zijn,
en hen nabij te blijven.
Als wij hier samen maaltijd houden,
weten we Hem in ons midden.

Op de avond voor zijn lijden en dood ...

**Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.**

God en Vader, wij gedenken dankbaar
alles wat Jezus voor ons deed.
Hij heeft voor ons geleefd,
Hij stierf voor ons aan het kruis.
Maar Gij hebt Hem uit de dood gered
en nu leeft Hij midden onder ons.
Hij gaf zich helemaal aan u en aan de mensen.

**Ook wij, Vader, willen u zeggen
dat wij willen leven
zoals Jezus dat heeft voorgedaan.**

Wij vragen u dat zijn Geest in ons mag wonen:
dan doen wij wat Gij van ons verlangt,
dan delen wij ons leven met elkaar
en dan blijven wij ook verbonden met mensen
die gestorven zijn (...)

**Zo leeft de geest van Jezus onder ons en
worden wij broers en zussen van elkaar.
Zo zal er altijd licht en vreugde zijn.**

Zo wordt door Jezus dank en eer gebracht aan u,
onze God en Vader,
in eenheid met Jezus' goede Geest,
hier, vandaag, morgen, en altijd. Amen.

Onze Vader

Gebed om vrede en vredewens

Heer Jezus,
laat uw Geest over ons komen.
Laat ons leven vanuit de liefde en de vrede
die Hij ons schenkt.
Dan worden wij mensen van vrede,
meer en meer één met elkaar en met U.

Die vrede zij altijd met u.
Geven we die vrede ook door aan elkaar.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

Om in stilte te lezen

De Bijbel is een moeilijk boek,
uit een andere tijd en cultuur.
Soms is het onbegrijpelijk.
Met de beste wil van de wereld:
je kunt er niets mee doen.

En toch vraagt het om geopend te worden.
Het kan namelijk veel vertellen:
over onze gevoelens, over onze bestemming.
Het zegt ons iets over onze levensrichting.
Het zingt onze opstandigheid uit,
maar ook onze dankbaarheid en ons verlangen.
Het is een uitdagend boek.
Er staan woorden in voor alle tijden.
Je kunt het niet vrijblijvend lezen.
Het vraagt steeds om een antwoord.

Het vertelt ons hoe God met mensen omgaat
en hoe mensen elkaar het leven kunnen gunnen.
Het wil licht en toekomst aanreiken,
maar dan wel licht en toekomst
die we zelf nog moeten waarmaken.